

# RELAX JE WILD

*Italiaans tentenkamp*

Ook zo gek op dat 'Out of Africa'-sfeertje? Lees: safaritent in het groen, eindeloos hangmathangen en botrelen op de houten veranda? Dan val je op de Italiaanse camping Union Lido met je neus in de euh... bush.

"Hoe lui wil je het hebben?"

TEKST DIANNE LANDSMEER FOTOGRAFIE MARGRIET SPANGENBERG MET DANK AAN CAMPING UNION LIDO



'The Wild' heet het. De kakelverse glampingplek op camping Union Lido, in het Italiaanse Cavallino-Venezia. Dat klinkt wild, en *guess what*: dat is het ook. Wild in de zin van 'midden in de natuur', want The Wild bevindt zich he-le-maal aan het uiterste randje van de camping, verscholen achter een hek en met je neus vol in de Italiaanse bossen. Wat je krijgt? Vier (!) stijlvolle safaritenten, waarvan één de keuken is, één de badkamer herbergt - compleet met douche en toilet uiteraard -, één een knus hutje is voor de ouders en de laatste tent bestemd is voor de kinderen. Het tentenkampje staat naast elkaar opgesteld, rond een ruime houten veranda. Die uiteraard voorzien is van loungestoelen en bamboe eettafelset, voor het echte safarigevoel. Binnenin is die sfeer ook al zo lekker aanwezig, door de rieten manden, *old school* ventilatoren en hippe nachtkastjes van houtblokken.

Wild dus, op zijn 'Out of Africa's', maar natuurlijk niet in de zin van 'lekker druk'. Welnee, hier op The Wild moet je het vooral kalmpjes aan doen. Als het opknopen van de hangmat tussen twee bomen, het ontkurken van een fles wijn of het openslaan van dat komt-er-thuis-nooit-van-boek je belangrijkste dagtaken zijn, dán heb je The Wild goed begrepen.

#### MET TIEN STAPPEN IN ZEE

En reken maar dat Sandra en Marcel, die Lelystad een weekje verruilen voor The Wild, dat snappen. "We zijn eigenlijk geen echte kampeers, in de zin van 'lekker *back to basic* in een tent', maar we houden wel echt van het buitenleven." Marcell's zongebruinde kop verraadde dat hij de waarheid spreekt. "Toen onze tweeling Tessa en Nicky, inmiddels vier jaar, geboren werd, zijn we ons wel op het kamperen gaan richten. Gewoon, omdat je die kinderen daar een groot plezier mee doet." "De hele dag buiten spelen en een zwembad om de hoek", vult Sandra aan. Het werd geen gewone tent of stacaravan, maar The Wild. "Die verschillende tenten zorgen ervoor dat het écht een avontuur is, geen dertien-in-een-dozijn-vakantie. En die rust en privacy aan de rand van de camping, héérlijk. Je zit hier helemaal afgezonderd, maar toch vlak bij alle

faciliteiten." En dat zijn er nogal wat. Zo hobbelen de vier graag van het ene zwembad naar het andere, eten ze crêpes met chocola, Italiaanse ijsjes en mozzarellapanini in de vele eettentjes en snuffelen ze geregeld in de campingboetiekjes. Maar het állerliefste lopen ze 's ochtends vanuit hun safaritent, hup, de zee in. "We zijn dol op het strand. En hier ben je er gewoon met tien stappen. Wakker worden, bikini aan, broodje mee en liggen maar. Hoe lui wil je het hebben?!"

#### BUBBELEN BY NIGHT

Even gluren bij de burens. De burens? Ja, The Wild bestaat namelijk uit twee settings. Niet dat je doorhebt wie je burens zijn, want je zit er niet bepaald met je neus bovenop. Maar er is dus nóg een stel geluksvogels. Wie dat zijn? De Purmerendse Roy en Laurie, met zontje Gijs. Echte tentkampeers, maar ook als een blok gevallen voor dit unieke concept. Dat Laurie ervan wist is niet geheel toevallig. Ze kampeert hier zelf al sinds haar tweede. "Al 27 jaar kom ik >



*In de buitenlucht smaakt alles zo veel lekkerder!*

*Bubbelen en loungen, dat is vakantie*



*Op weg naar een mooie stek op het strand*



**HIER OP 'THE WILD' MOET JE HET VOORAL KALMPJES AAN DOEN**

## CAMPING UNION LIDO

Een dorp op zich voor diehard kampeersers en glampingfans met prachtige huuraccommodaties. Je hoeft het terrein niet af. Toch doen, want de omgeving is de moeite waard. Een fietstochtje langs de kust of een dagtocht naar de Romeinse steden van weleer: Union Lido ligt in Lido di Jesolo en is perfect om de provincie Venetië te ontdekken. Union Lido kreeg de titel Best Camp van de ANWB. [www.unionlido.com](http://www.unionlido.com)

hier. Mijn ouders namen me al mee toen ik zelf nog kind was. Ik heb het zien uitgroeien van een bescheiden camping tot een enorm resort met alles-erop-en-eraan." Wat Roy en Laurie vooral van die uitgebreide luxe waarderen? De wellnesscentra. Juist, niet eentje, maar gewoon twee stuks. "De kleine is ook voor kinderen en de grote is werkelijk zó romantisch, daar moet je met zijn tweeën heen. Vooral op donderdag, want dan kun je hier 's avonds bubbelen. En dat is spectaculair: vanaf het bovendeck heb je uitzicht op de zee." Roy en Laurie boffen extra, want zoontje Gijs kunnen ze overdragen aan de goede zorg van Lauries ouders. Ja, die kamperen hier gelukkig ook nog steeds. "Handig hè?" lacht Laurie. "Zo bubbelen wij dus heel wat af, samen."

### RONDJE LAGUNE EN VOGELGEKWETTER

Het Grote Relaxen dus, dat kan hier op Union Lido prima. Als je het na al dat loungen en bubbelen tijd vindt voor wat actie, weet je als Nederlander wat je te doen staat: fietsen! Roy en Laurie zien zo'n fietstochtje in de vlakke omgeving wel zitten. Lekker trappen langs de azuurblauwe

*Met zo'n eigen tentenkamp is dit geen dertien in een dozijn vakantie*



## EROPUIT!

### LIDO DI JÉSOLO

Pak de fiets en trap op je gemak naar Lido di Jésole, een gezellig stadje op zo'n 10 kilometer van Union Lido. IJsje eten, terrasje pakken en mensen kijken. Soms kan het leven zo simpel zijn.

### CAORLE

Met de auto ben je binnen het uur in Caorle, een Romeinse kustplaats met gekleurde huizen in een autovrije binnenstad. Pal aan zee staat het kerkje Madonna dell'Angelo, vernoemd naar de beschermheilige van de vissers. Een kaarsje opsteken kan nooit kwaad.

### CHIOGGIA

Chioggia ligt niet ver van Venetië en is minstens zo indrukwekkend. Smalle kanalen, talloze bruggen en prachtige architectuur. Maar dan wel met veel minder toeristen!

lagunes, met het gekwetter van de vele bijzondere vogelsoorten op de achtergrond. Gijs kijkt steeds gefascineerder naar de vele reigers, die eerst stokstijf stilstaan, voor ze met een snelle beweging aanvallen op een visje. Hij heeft er nogal wat om te bekijken, want de ene na de andere azuurblauwe plas stikt van de interessante vogels. Naast de vele reigers en andere gevleugelden, struikel je hier ook over de groentekwekerijen. Tomaten, courgettes, paprika's... "Je krijgt hier spontaan inspiratie voor het avondeten. Ik denk dat het een pasta napoletana wordt vanavond, Roy." Zo schijn je de zonsondergang over de Lagune van Venetië te kunnen zien als je vanaf Punta Sabbioni langs Treporti, Le Mesole en Lio Piccolo naar het noordelijk deel van de Lagune fietst, de Sunsetroute. Ook komen vissershuisjes, verlaten schuurtjes, minidorpjes en idyllische bruggetjes voorbij. In deze plattelands rust blijf je gegarandeerd in de chillstand... <